

En rolig episod från mitt fotbollsspelande i ligan för länge sedan.

Snart är det slut även på detta år. Ofta vid denna tid börjar man tänka tillbaks på året och åren som passerat. Vid min ålder så går ofta tankarna många år tillbaks. Kommer ihåg en rolig händelse från min fotbollskarriär.

Det här hände för mycket länge sedan troligen 1958 eller 59 alltså för över 50 år sedan. Jag spelade då i Lövånger AIK lag och vi skulle spela seriematch mot och i Bjurfors. Deras hemmaplan låg vid den tiden ganska mittemot där man har sin nuvarande, men på andra sidan vägen. Det var en vanlig lägda som man jämnat till lite och linjerat upp med sågspån och satt upp två mål på. Det var inte självklart att det fanns omklädningsrum och väldigt ovanligt att det fanns vatten och dusch på byafotbollsplanerna. I Bjurfors hade man ställt i ordning en gammal lada som man delat av på mitten, lagt in golv och gjort bänkar som man kunde sitta och byta om på. Det man inte hunnit göra var att lägga på ett riktigt yttertak det var bara ett glest rotetak som låg på. Troligen var det tänkt att man skulle lägga ett plåttak när tid blev.

Det var sommar, soligt och varmt och vi tänkte inte så mycket på att det saknades yttertak när vi klädde om och hängde upp våra privata kläder på de spikar som var halvvägs inslagna på väggbandsbjälken. Matchen började under fina förhållanden, sol och behaglig temperatur, men under andra halvlek så började mörka åskmoln tona upp sig väster om Bjurfors, åskan mullrade, det small blixtrade och på det kom så världens regnskur. Det regnade något kopiöst, kom säkert 10-15 mm på de ca.10 minuter som regnskuren varade. Det bildades små sjöar i ojämnheter som det var gott om på planen, vilket skapade dråpliga situationer och det var snudd av parodi på fotboll ett tag. Regnet upphörde lika tvärt som det började och matchen slutspelades och vi skulle dyblöta återvända till omklädningsrummet för att konstatera att våra privata kläder var nästan lika genomsura och blöta som de vi spelat med, det stod skor på golvet fulla med vatten. Kommer ihåg Martins kommentar när han med hög röst konstaterade "hä star en vattutjell ini böxern min" (Det är en vattenpöl i mina byxor). Han hade ett par dåtidens gabardinbyxor som han hängt upp på spiken och där hade bildats ett "gubbhäng". Gabardin tyget var ett ovanligt tättspunnet tyg som inte släppte genom vatten så lätt.

Så här i efterhand blir den här händelsen en rolig episod som man kommer ihåg. Vill minnas att Lövånger vann matchen med 4-1. En liten tröst i bedrövelsen

Önskar Er alla ett GOTT NYTT ÅR 2014

Kurt Andersson Vallen