



Johan Persson Geddas karta, år 1661, visar hela Lövångers socken. Där är den enda gården på Vallen 3 markerad ungefär på den plats där den stod enligt 1713- och 1796-års karta, d.v.s. bakom ladugården till höger.

En kritpipa har hittats i jorden, där gården stod.

I slutet på 1700-talet delades Vallen 3 första gången och en ny gård byggdes upp mellan manbyggnaden och ladugården till höger.

Nuv. hus byggdes upp i början på 1860-talet när Erik J. Wallmark och h.h. Maria C. Hägglund bosatte sig där.

C:a 1850 flyttade Abraham Wallgren den äldre gårdsplatsen en bit upp på backen, där den finns idag, bakom logarna. 100 m. längre bort bosatte sig Johan Petter Abrahamsson c:a 1822.

Lika långt bort, men på vänster sida om landsvägen, bosatte sig Lars Ericsson c:a 1831.

Gamla vägen gick över den odlade marken, 150 m. till höger om fotografen, förbi den näst äldsta gården och fram till den äldsta, bakom ladugården. Nuvarande vägs ungefärliga sträckning uppstod antagligen, när den äldsta gårdsplatsen flyttades.

Vallsträsket och Brandbärnaset ligger bortanför gårdarna på fotot och Ö. Vallen skymtar på andra sidan sjön.

Ägare av Vallen 3, enligt mantalslängderna:

c:a 1654-1685 : **Christier Olofsson** och h.h.

c:a 1685-1714 : svärsonen och dottern : **Anders Andersson** c:a 1655-1735 och **Sara Christiersdotter** c:a 1652-1738.

c:a 1714-1752 : sonen och h.h. : **Christier Andersson** c:a 1694-1762 och **Karin Nilsdotter** c:a 1684-1767.

När Christier dog benämndes han Christian i kyrkboken: "1762 Aug. 3 dödde Christian Andersson i Wallen af Bröstsjuka och begrofs i Kyrkan d. 15 Dito."

c:a 1752-1782 : sonen och h.h. : Nämndeman **Anders Christiersson** 1717-85 och **Margeta Olofsdotter** 1719-96.

barn: Olof f. 1746, Christier f. 1749, Karin f. 1753,

Malin 1755-57, Abraham f. 1758, Margareta f. 1761.

Sonen Christier blev häradskrivare och tog namnet Wallgren, vilket också en del av hans släktingar i Vallen har gjort. Han dog år 1813 i Luleå Gammelstad.

(Länen var indelade i fögderier och i varje fögderi fanns en häradskrivare, som ansvarade för upprättandet av mantals- och andra skattelängder inom fögderiet.)

1782 delade Anders Christierssons och Margeta Olofsdotters söner, Abraham och Olof Andersson, på deras hemman.

När bröderna ansökte om lagfart på tinget, år 1809, måste de bevisa förre ägarens äganderätt. Men de hade inte några handlingar att visa, eftersom "Hüsets gamla handlingar wid wådbrand å Hemmanet öfwer sextio år sedan brünnit". Några av Tingets nämndemän intygade då att brödernas far hade ägt hemmanet, vilket gjorde att lagfarterna beviljades.

Abraham Andersson 1758-1838 och h.h. **Anna Johansdotter** 1759-1804 bosatte sig på den befintliga gården.

de fick barnen:

Anna Christina 1785-85, Anders f. 1787, Greta Catharina 1790-91, Johannes 1792-1800, Abraham 1794-1818, Anna Margareta f. 1798 (benämndes "svagsint"), Johan Petrus "Petter" f. 1801

Som änklings gifte Abraham om sig med änkan **Elisabeth Israelsdotter** 1775-1852.

Hon hade två barn:

Nils "Petter" f. 1801 och Catharina Margareta f. 1804

Tillsammans fick de sonen Christian f. 1813.

Nils Petter var först gift bonde i Finn Moran, men flyttade sen som änklings till Kvarnfors, Nysätra fs.

Catharina Margareta och h.m. Anders Andersson var bönder på Vallen 2. Deras efterkommande var bl.a. Rut Olsson, Holger Hägglund, Bernt Jonsson och Hulda (Löfgren) Johansson i Vallen.

Christian var först bonde i Trehörningen, Vallen, men flyttade snart istället till Önnesmark.

Olof Andersson 1746-1825 och h.h. **Margareta Andersdotter** 1751-1835 bosatte sig på den nya gården.

barn:

Sara Margareta f. 1776, Catharina f. 1777, Anders Christian f. 1779, Christina f. 1781, Olof 1785-1811 (hade "fallandesjuka" = epilepsi), Abraham f. 1789, Gustaf f. 1792, Anna Elisabeth f. 1796

Sara Margareta gifte sig, men återkom till föräldrahemmet efter att ha blivit soldat-änka, år 1809. Hon bodde sen inhyses i Vallen, tillsammans med system Catharina som aldrig gifte sig.

Christina gifte sig med Pehr Johansson från Bjurträsk, Norsjö fs, där de bosatte sig. Maken blev länsman och tog namnet Bjuhr.

Anna Elisabeth gifte sig med änklings Abraham Abrahamsson från Ljusvattnet, Burträsk. De var bönder i Lillvattnet några år, flyttade sen till Grimsmark, Nysätra, men återkom till Vallen. Här bodde de sen inhyses (på annans mark).

Anders Christian och Abraham var först bönder på Vallen 3, men flyttade sen vidare.

Gustaf blev slutligen bonde på hälften av sina föräldrars hemman, bosatt på det som varit deras gård.

Abraham Andersson

sålde sin hälft av Vallen 3 till två söner, vilka sen skulle ge förgånga till pappan, hans hustru och den "svagsinta" system.

Ägare 1811-44.

Sonen

Anders Wallgren

f. 1787 och h.h.

Eva Maria Andersdotter

f. 1792

bosatte sig på den bef. gården.

barn:

före äktenskapet hade de Brita "Lisa" f. 1816

som gifta fick de:

Abraham f. 1818

Gabriel f. 1820

Anders f. 1821

Anna Catharina f. 1823

Johannes "Johan" f. 1824

Eva Margreta f. 1826

Nils Petter f. 1828

Hans f. 1831

Christian 1834-53

Johan Magnus f. 1835 ("*Förstånd och talgåvor ringa*")

Anders titulerades som bonde när de fick barnen.

Men, när sonen Gabriel föddes benämndes han även "Handelskommissionär".

Barnen Brita Lisa, Gabriel, Anders och "Johan" blev torpare i Vallen.

1831 köpte Anders och Eva Maria en obebyggd del av Vallen 5 i Fäboda.

I juli år 1837 dränkte Anders sig, 50 år gammal, "*i sinnesförvirring*" och lämnade Eva ensam med de elva barnen, 2-21 år gamla.

Han ägde då också en del av Bissjöns såg.

Innan änkan dog, i februari år 1840, berättade hon för en väninna att om något hände henne, ville hon att hemmet inte skulle skingras och att äldsta dottern skulle ta hand om sina småsyskon.

Hon sade att "*om Brita Lisa ville taga på sig stå för barnen så försäkrar jag att barnen lida ingen nöd*".

Ägare 1822-61.

Sonen

Johan Petter Abrahamsson

f. 1801 och h.h.

Barbro Magdalena Olsdotter
f. 1804

bosatte sig på en ny gård.

barn:

Elisabeth Margreta f. 1828

Anna Johanna f. 1830

Abraham f. 1832

Barbro Catharina f. 1835

Johan Anton f. 1838

Gustafva f. 1841

Ulrika Albertina f. 1843

Olof Petter f. 1846

Elisabeth Margreta fick en utomäktenskaplig son, Johan Anton, som bodde sina första år hos morföräldrarna i Vallen. Hon gifte sig som piga vid Bureå Sägverk med Johan August Lundström, som var "*Dräng vid Bureå Sägverk*". De bodde först i Vikdal, Bureå, dit också Johan Anton flyttade, men blev sen bönder i Holmsvattnet.

Abraham blev torpare på "Potten" i V. Vallen.

Barbro Catharina gifte sig med soldaten Anders Hurtig och de bodde antagligen på Hurtigs soldattorp på Näset i Vallen. Hon dog 38 år gammal, efter att ha fött ett dödfött barn.

Anna Johanna gifte sig med systemens änklings, Anders Hurtig och de blev bönder på Gråbergsåakern, Vallen. Deras son Anders Andersson och h.h. Maria Amalia Lindmark blev torpare på "Stomhågnaden" i Ö. Vallen. Sondottern Anna och h.m. Oskar Gren var bönder i Ö. Vallen under 1900-talets första hälft.

Gustafva och h.m. Pehr Otto Andersson blev bönder i Hötjärn.

Ulrika Albertina och h.m. Jonas Olofsson var bönder i Hötjärn några år. Som änka gifte hon sen om sig med Johan Nygren från Gunsmark, Nysätra, där de var bönder.

Olof Andersson och Margareta Andersdotter

sålde sin hälft av Vallen 3 till de två sönerna Anders Christian och Abraham, vilken tagit tjänst som soldat Lättvist (Ceder).

I Abrahams köp ingick en gårdstomt "*å den så kallade Klippen*", medan Anders Christian övertog föräldrarnas gård.

Avh. 1811.
Sonen
A.C. Olofsson
f. 1779

1824
sålde
A.C.
o.h.h.
en del
av sitt
hem-
man till
brodern
Gustaf

Ägare 1811-17.
Sonen

Abraham Olofsson

Lättvist f. 1789

och h.h.

Elsa "Cajsa" Larsdotter f. 1791

1817 sålde makarna sitt hemman till Abrahams bror Gustaf och blev bönder i Svensträsk, Burtr.

Gustaf Wallgren

1792-1838

gifte sig med

Brita Grönlund

1776-1843

som varit "bodpiga" i Skellefteå.

Brita hade med sig sin utomäktenskapliga dotter:

Maria Mariana f. 1816, som hade efternamnet Forsberg.

Pappan var antagligen färgar-fabrikör-sonen Mikael Forsberg i Skellefteå.

Det bör vara Mariana, som det berättas om i Vallenboken sid. 258.

Gustaf och Brita fick inga gemensamma barn, men de tog omhand ett par utomäktenskapliga barn:

Carl Gustaf f. 1821, skrevs i husförhörslängden, hos makarna, som "son". Han växte upp och flyttade sen till Innertavle, där hans mamma hade bosatt sig.

Där arbetade han hos en gästgivare och skrevs med efternamnet Vallgren.

Han var antagligen Gustafs son.

Nils Olof f. 1834, flyttades snart tillbaka till sin mamma, Magdalena Gabrielsdotter, i Vebomark.

Avhandling 1811.

Sonen

Anders Christian Olofsson

f. 1779 och h.h.

Maria Christina Larsdotter
f. 1779

Hustrun hade fyra barn i sitt första gifte:

"Stina" "Greta" f. 1810

Lars Gustaf f. 1811

Barbro Charlotta f. 1813

Gabriel f. 1814

Makarna fick inga gemensamma barn.

1831 måste de sälja sitt hemman p.g.a. skulder. De var sen bönder i Vebo-mark, men återkom snart till Vallen, där de därefter bodde inhyses.

Bröderna Johan och Lars Ericsson, från Daglösten köpte deras hemman och var antagligen de som byggde upp gården, med utsikt över Flaxenviken. Johan sålde snart sin del till brodern Lars och kom att bosätta sig i Älgnäs.

"*Till min Broder Lars Ericsson i Wallen, upplåter och försäljer jag min med honom ägande andelen i Hemmanet N:o 3 derstädes bestående af 3/64 dels mtl med åbyggnad som ty åtföljer, för en betingadt köpesumma af /300/ Trehundrade Rd:r Rg:s, hvilken Hemmansdel köparen får genast emottaga och afstår jag härmedelst besagde 3/64 mtl med alt hvad derunder lyder både i qvarn och ställe, fiske och fiskevatten och nyverken, med ett ord till alt hvad med det samma åtföljande mig också tillhandlat och till-egnar detsamma Lars Ericsson, dess hustru, barn och arfvingar att framtida äga och områda, som uti vittnens närvaro bestyrkes.*

Löfånger den 6:te Maji 1837.
Johan Ericsson i Kåsböle, Säljare
Lars Ericsson i Wallen, Köpare
..... "

Tinget biföll Eva Marias önskan och barnen stannade på föräldragården, som de äldsta barnen skötte.

1844 drog sönerna lott om Anders och Eva Vallgrens dödsbos hemmansdelar. Vallen 5 tillföll Johan och Vallen 3 tillföll den "mindre vetande" Magnus.

Det bestämdes då att äldste sonen Abraham skulle överta Vallen 3, medan Magnus därefter skulle få förgånga av hemmanet.

Ägare 1844-52

Abraham Wallgren 1818-52
Christina Catharina Carlsdotter f. 1821

barn:

Carl Anton f. 1847

Nils Petter 1851-63

Innan Abraham dog av "lung-sot" hösten 1852, sålde han sitt hemman till brodern Nils Petter, som sen skulle försörja änkan, hennes söner och brodern Magnus.

Änkan fick sen sin utom-äkenskaplige son:

Abraham Anton f. 1855

Carl Anton tog namnet Wallmark och var bonde i Bergsbyn när han flyttade till Amerika med sin familj.

Abraham Anton bodde en tid hos torparen Anders Vallgren och skrivs där som brorsson. Han blev bonde i Vebomark.

Köparen av hemmanet och änkan kom sen att gifta sig.

Ägare 1852-65

Nils Petter Wallgren

1828-61

Christina Cath. Carlsdotter
f. 1821

barn:

Johan Ulrik f. 1861

blev bonde i Broträsk.

1861 drunknade Nils Petter när han gick mellan Brandbärnaset och Ö. Vallen. (Vallenboken sid. 206-207)

Änkan Christina Catharina gifte om sig med grannen Lars Tjernström och de bosatte sig inhyses på "Tjärnströmsbacken".

Olof Petter arbetade som dräng i Mångbyn, Bygdeå och Rickleå.

1871 reste han till Skoglunda/Nyköping, men kom tillbaka och dog hösten 1884, 38 år gammal.

Hemmansägaren Johan Petter och h.h. "Barbara" Magdalena sålde sitt hemman, till torparna: Johan Pehrsson och h.h. Christina Agatha Berglund.

Själva övertog de torpet som köparna lämnade.

De nya ägarna arrenderade samma dag ut en del mark till säljarnas son Abraham.

"Sedan undertecknad genom afhandling denne dag förwärfwat skattehemmanet 3/32:dels mantal N:o 3 Wallen utaf Bonden Johan Peter Abrahamsson, har jag för godt funnit till Drängen Abraham Johansson Wallgren och hans hustru uplåta en del utaf en insyning för berörde hemman Potten kallad verkställd den 30 October 1859 eller hälften af första syne-puncten, i bredd från österom west..... 140 alnar myra; och af fast land 35 alnar att af dem med arbete bebyggas och uti båda deras lifstid begagna emot en årlig afgäld till hemmansinnehafvarna af fyra mansdagswerken på hemmansinnehafvarnas kost, hvilka efter kallelse verkställes 2:ne vår och 2:ne höstetiderne. men efter båda deras död återfaller lägenheten till förr berörde hemman utan lösen för odling.

Denna afhandling bestyrkes med våra underskrifter uti wittnens närvaro. Wallen den 4:de October 1861

Johan Persson /bom/ öfwerlåtare

Abraham Johansson Wallgren /bom/ hustru Christina Löfberg tillträdare

Wittnen Olof Wallström /bom/ A.G. Ceder N:o 43"

Änkan Brita Grönlund sålde hemmanet till mågen Lars och dottern Mariana.

Avhandling 1839

Lars Olofsson Tjärnström

f. 1811 och h.h.

Maria Mariana Forsberg

1816-64

barn:

Brita Elisabeth f. 1839

Ulrika Christina 1841-42

Olof f. 1842

Maria Gustafva f. 1844

Ulrika f. 1847

Lars Anton 1849-50

Emma Christina f. 1851

Mariana Carolina f. 1854

Salomon f. 1856

Lars Anton 1860-62

Christina Amalia 1864-64

Brita Elisabeth fanns år 1890 i Nensjö i Ångermanland.

Maria Gustafva var "döfstum". Hon blev sömmerska.

Ulrika var "döfstum". Hon dog som "fattighjon" i april 1913.

(Att barn blev "dövstumma" berodde ofta på sviter av en barnsjukdom.)

Emma Christina fanns år 1890 i Sundsvall stad, där hon arbetade som piga.

Mariana Carolina och h.m. Anders Brännström var bönder i Fäboda.

Salomon fanns år 1890 i Ala, Medelpad. Kan ha emigrerat till Amerika.

Makarna Tjärnström blev skuldsatta och tvingades sälja sitt hemman till grannen Lars Eriksson.

Mariana dog några år senare.

Lars gifte om sig med grannen och änkan Christina Catharina Carlsdotter och de bodde inhyses på "Tjärnströmsbacken".

1858

köpte grannen Lars Ericsson makarna Tjernströms hemman.

1863

sålde han det till sonen Erik som tog namnet Wallmark.

Ägare 1831-63.

Salpetersjuderiverkmästaren

Lars Eriksson

1795-1877

och h.h.

Helena Margreta

Pehrsson

1814-98

barn:

Erik Johan f. 1837

Pehr Anton f. 1839

Brita Ulrica f. 1841

Helena Catharina f. 1843

Anna Elisabeth f. 1846

tvillingarna:

Margrita Gustafva f. 1851

En dödfödd flicka f. 1851

Maria Lovisa 1853-61

Brita Ulrica och h.m. Carl Wallmark var bönder i Mårtensboda.

Helena Catharina och h.m. skomakaren Nils Johan Öhmark bosatte sig i Mångbyn.

Anna Elisabeth är skriven hemma hos föräldrarna till 1904, då hon blev hyresgäst hos en familj i Hökmark.

Margrita Gustafva och h.m. Anders Bodén blev bönder i Mårtensboda.

1863

sålde Lars Ericsson sitt först köpta hemman till sonen Pehr Anton.

ur Protocoll öfver Uppbud och Lagfarter, hållet å Lagtima Winter Tinget med Löfångers Tingslag uti Tingshuset wid Kyrkan

1864 den 21:a April

"meddelades fasta å 3/32 mantal N:o 3 i Wallen, som Bondesonen Per Anton Larsson af sin Fader Lars Ericsson för 2000 Rd:r Rm:t och andra beting sig förwärfvat enligt bevittnad afhandling den 5 Mars 1863, hvarå upbud blifvit meddelade å tre Lagtima Ting i Tingslaget neml den 22 April och den 3 Nov. sistnämnde samt den 21 april innewarande år."

1865 köptes N. P. Vallgrens
dödsbos hemman på auktion
av
Olof Olofsson från Kålaboda.

Olof Olofsson
1839-1913

Christina Magdalena
Johansdotter
1825-1915

barn:
Oscar f. 1867
Eva Carolina f. 1870

Avhandling 1897
sonen

Oscar Olofsson
1867-1957

Selma Kristina Vestervall
1874-1943

barn:
Engelbert f. 1899,
Olga f. 1900,
Manfred f. 1902,
Ossian f. 1904, Knut f. 1905,
Nanna f. 1906, Sven f. 1908,
Elina f. 1909, Arnold f. 1911,
Semida f. 1913,
Åke Erland 1916-1916.

Avhandling 1928
mågen och dottern

Fridolf Andreas Löfbom
1899-1938

Olga Kristina (Olofsson)
1900-1972

barn:
Ann-Gerd, Frideborg,
Nancy, Eskil,
Evert, Marion.

Makarna flyttade
manbyggnaden och logen
till sina nuvarande platser.

När Fridolf dog i en olycka
kom Sem Andersson till
familjen för att hjälpa till.

Han stannade sen kvar och
köpte slutligen hemmanet.

Avhandling 1960
Sem Andersson
f. 1909

Avhandling 1861
Johannes "Johan" Pehrsson
1819-1891
Christina Agatha Berglund
1826-73

hennes dotter
i första giftet:
Maria Euphrosyna f. 1855

deras gemensamma barn:
Johannes 1862-64
Pehr Johan f. 1865
Eric Adolph 1868-68
Eric Daniel f. 1868

Som änkling gifte Johan om
sig med

Ulrika "Ulla" Lovisa
Jonsdotter 1833-1910

De fick inga barn.

Avhandling 1891
sonen

Eric Daniel Johansson
1868-1921

Maria Evelina Karlsdotter
1869-1950

barn:
Ett dödfödd flickebarn f. 1896
Hilma f. 1897, Mia f. 1898
Ett dödfödd flickebarn f. 1900
Enar f. 1902, Ruben f. 1904
Ett dödfödd gossebarn f. 1906
Sem Daniel 1906-1907
Hilda f. 1908, Daniel f. 1910,
Ansgar f. 1914,
Petrus f. 1916.

1908 sålde alla ägare
av Vallen 3, 4 och 7
sina andelar i soldat-
rote 43, Ceder,
till soldatsonen
Severin Ceder

1940 sålde Eric Daniels döds-
bo hemmanet till :

August Manfred Larsson
1900-1983 och

Berta Maria (Rosenius)
1904-1991

barn:
"Ett dödfött flickebarn"
Egon, Bernt, Dan,
Anna-Lena, Lars-Gunnar.

Avhandling 1863
Erik Johan Vallmark

1837-1904

Maria Carolina Hägglund
1845-1905

bosatte sig i nya hus på
gården

barn:
Lars Johan 1867-68
Margreta Eliana 1869-76
"Janne" Theodor f. 1871
Maria "Karin" f. 1873
Erik Conrad f. 1875
Elin Theresia f. 1878
Pehr Robert f. 1881
Carl Wiktor Mauritz f. 1883
Jenny Victoria 1885-86
Jenny Victoria f. 1888

Eriks sterbhus sålde
hemmanet till:

Avhandling 1905
Johan Anton Nilsson
1856-1926

Tekla Katarina Bodén
1864-1933

barn:
Ingeborg f. 1891,
Verner f. 1896,
"Adéle" f. 1898,
Seth f. 1899,
fosterdotter: Helga f. 1905
Makarna höjde taken på
manbyggnaden och
sommarmstugan.

Avhandling 1926
sonen
Sem Verner Antonius Nilsson
1896-1944
Alda Karolina (Hägglund)
1897-1977

barn:
Artur, Birger, Gunnar, Nils,
Folke, Thea, Sven, Rut,
"Ett dödfött gossebarn".

1945
övertog en son hemmanet
Gunnar Nilsson
f. 1922

1950 sålde han det
till svågern och systemen
Egon Larsson och
Thea (Nilsson)

barn:
Anne-Marie, Berit, Annica.

Avhandling 1863
Pehr Anton Larsson

1839-1905

Elisabeth Mathilda Nilsdotter
1848-1923

övertog föräldrarnas gård
barn:

Helena Elisabeth 1873-74
Catharina Amanda f. 1875
Lars Anton ("Idiot" o
"Fallandesot") 1878-1905
Lydia Margrita f. 1880
Nils Oscar f. 1882
Anna Theresia f. 1885
Pehr Robert f. 1887
Johan Albin f. 1889

1909 köpte sönerna
Robert o Albin hemmanet,
men år 1914
sålde Albin sin del till Robert

Avhandling 1909 och 1914
Pehr Robert Larsson
1887-1946
Jenny Alexandra (Bodén)
1893-1972

De fick inga barn, men tog
under kriget hand om en
flicka från Finland, som sen
stannade hos dem:

Siri xxx

Makarna hade en lanthandel
i huset.

1937 köpte de Olof August
Vallströms småbruk "Nils
Johans hägnan" i V. Vallen.

Avhandling 1947
Roberts systerson
Paul "Palle" Holmberg
1918-49

Miriam (Vallmark)
1912-

1949 sålde änkan Miriam
hemmanet
till Rudolf Markström.

Rudolf Markström
Birgit (Trygg)

barn:
Anita, Ella-Marie,
Helene, Per-Anders.

Erik Daniel Johanssons dödsbodelägare sålde sitt hemman till makarna Manfred och Berta Larsson från Bolidens gruvsamhälle.

Köpebrev.

Till arbetaren Manfred Larsson, och hans hustru Berta Larsson, i Boliden Skellefteå, upplåta och försälja vi undertecknade vår gemensamt ägande fastighet 3/32 mantal nr. 3 / Vallen nr. 3:3 / i Lövångers socken, mot en överenskommen köpeskilling av Femtontusen /15.000:-/ kronor.

I köpet ingår ej årets gröda, men fastigheten får av köparena tillträdas den 1 okt. 1940.

Köpeskillingen betalas sålunda: att 5.500:- kronor betalas kontant vid köpets upprättande, och 9.500:- kronor är genom en denna dag utfärdad skuldförbindelse betalt, och här kvitterat.

Krono och kommunalutskylder som åvila fastigheten, och förfalla till betalning före den 15 aug. 1941 betalas av säljarna.

Emot ovan nämnda köpesumma avhända vi oss härmed all rätt till ovan omförmälda skattetal, och tillägna det köparna med rättigheter och skyldigheter för all framtid okvald äga och områda.

Fastigheten försäljes gravationsfri, men alla kostnader vid lagfarten av detta fång betalas av köparna, vartill säljarna tillhandahålla nödiga åtkomsthändingar. Sålunda överenskommet och avhandlat, försäkras:

Vallen den 17 augusti 1940

änka Maria E. Johansson J.A. Södermark Hilma A. Södermark f. Johansson Enar J. Johansson Svea Johansson
Georg Stenvall Mia L. Stenvall f. Johansson S. Daniel Johansson Emma V. Johansson
Ansgar Johansson Irma Johansson Karl R. Johansson Ellen Johansson M. Petrus Johansson

Säljare

Härmed till alla delar nöjd;

Manfred Larsson Berta Larsson

Köpare

Säljarnas, såväl som köparnas egenhändiga namnteckning bevittnas

Alfr. Lövgren Hugo Wahlberg

Köparna byggde om boningshuset, sålde "sommarstugan",

rev den gamla ladugården och byggde en ny med höhiss i foderladan och garage för traktorn.

Sönerna Egon, Bernt och Dan kom att gifta sig med kvinnor från Vallen.

Egon och h.h. Thea köpte den del av Vallen 3, som hennes föräldrar hade ägt. Han arbetade bl.a. som skogsarbetare, som reparatör hos KR-bonden K-I Eriksson i Trehörningen, Vallen och slutligen på Rönnskär i Skelleftehamn.

Han engagerade sig i politiken, fackföreningsrörelsen och byns föreningsliv.

På äldre där blev han byns ålderman och sina sista år samlade han in uppgifter om hembygdens historia.

I Vallens Idrottssällskaps nyhetsblad VISaren bidrog pensionären Egon med följande:

Tankar i vandring av Egon Larsson

År 1940 flyttade vår familj från Boliden och hit till Vallen. Jag var då tretton år och kände stor glädje över att ha hamnat ute i friheten. Nu när man är sextisju år och lägger sig på sofflocket för att ta siesta, då börjar tankarna vandra.

Frånsett krigets fasor fram till 1945 så påminner man sig om händelser och hur det var här i Vallen under fyrtioalet. Vallen var en jordbruksbygd, det var kreatur i nästan alla ladugårdar, mjölkmaskiner och traktorer började sitt intåg i bygden och mekaniseringen av jordbruket var igång.

Utöver jordbrukare, skolor, post, apotek (filial), försäkringskassa och telefonstation så fanns det småföretagare t.ex. skomakare, två små slakterier, tre butiker, bageri, taxi, åkare (mjölkbil), byggmästare, målarmästare och Cafeét som var samlingspunkten för oss ungdomar.

I dag har vi bilar och gatlyse, inga problem att förflytta oss. Få bilar och inget gatlyse fanns när vi växte upp. Jag ställer mig ofta frågan: hade vi kattögon så vi såg i mörker? Jag minns aldrig att vi hade problem att hålla oss på vägen när vi skulle till cafeét i kvällsmörkret. Vi hade däremot väldigt roligt på vägen dit och tillbaka hem. Vägen förlängdes betydligt när man gjorde ett besök på cafeét.

Under de här åren som gått har det hänt mycket. Jag kan ju inte skriva om allt, men det jag ändå vill få sagt är att mycket har hänt här i byn. Förr var det oftast så att fastigheterna gick i arv och vid gifte togs han eller hon från granngården – kommunikationerna ut från byn var ju inte de allra bästa.

Nu är det annorlunda, med bilen vidgades gränserna och i byn finns nu en stor glädje och framtidstro. Jag måste få uttala min beundran för er alla inflyttade, för ert engagemang i byns föreningar och för byn som helhet. Vi trivs med er – det skall ni veta. Det var några av mina tankar.

Annat som jag minns är idrotten, jakten, SGU med sin teaterverksamhet och vår trio som spelade på dansbanor, bröllop och fester. Jag har också fått delta i det politiska livet – allt detta har gett mig mycket.

Visst är det mycket som kommer över en vissa stunder. Jag vill passa på att tacka idrottsföreningen för VISaren.

God fortsättning på VISaren. Tack för mig.



Bröderna Bernt och Egon Larsson på infarten till gården i Vallen.

Vallen 3, "Väst om träske"



Här står logarna till höger och det som var Lars Erikssons (numera Markströms) gård, syns delvis till vänster. Nedanför, till vänster om, gården ligger sjön "Flaxenviken" och landsvägen går mot "Klippen" och "Fäboda".

Fotografen står på "Tjärnströms-backen" och till vänster går en odlingsväg in i skogen.

C:a 30 m. in i skogen, bortanför odlingsvägens början, bodde Lars Tjernström inhyses och en liten bit ovanför hans tomt finns spår efter ett hus, som vi inte vet något om.

Odlingsvägen slutar vid "Gabriels-backen", där Gabriel Wallgren bodde som torpare. Där har varit odlad mark fram till slutet på 1900-talet.

Nedanför backen ligger "Flaxenviken" med "Wallnäset" / "Lustignäset", där soldaten "Bruno" sägs ha bott i början på 1800-talet.

Där finns fortfarande en bosättning på 1882-års karta.

Längre bort ligger "Saltsyrudden" där en jordvall på början av näset visar att någon har arbetat här.

300 m. bortanför "Gabrielsbacken" ligger "Potten", där "Pott-Abraham" bodde som torpare.

Den f.d. bonden **Lars Tjärnström** 1811-91 och hans andra hustru, **Christina Catharina Carlsdotter** 1821-94, bodde inhyses på "Tjärnströmsbacken" under 1800-talets andra hälft, efter att ha sålt sina delar av Vallen 3. Där finns inga hus längre.

Lars son, Olof Tjärnström f. 1842 och h.h. Eva Maria Vallgren f. 1843 (Gabriel Wallgrens dotter), blev de första bönderna bosatta vid Sundstjärn i Fäboda.

Deras son Lars, tog tjänst som soldat Skogh och övertog föräldrarnas hemman. Där bodde han med hustrun Emma (Sundqvist) och hade ett skomakeri med anställda på gården.

Makarna Skoghs dotter Elma och h.m. Algot Olofsson var bönder i V. Vallen under 1900-talets mitt.

Gabriel Wallgren 1820-94 ("bondson" från Vallen 3) och h.h. **Christina Catharina Jonsdotter** 1819-92 var torpare, bosatta längst upp på "Gabrielsbacken". Där finns inga hus längre.

Barn: Eva Maria f. 1843, Jonas Anton 1846-52, Nils Petter 1850-68, Johan Anton f. 1853,

Christina Gabriella 1856-77 och Ida Carolina 1861-68.

I en TV-dokumentär om åren på 1860-talet med missväxt och svält, får man följa deras son Nils Petters liv efter att ha lämnat hemmet. Han arbetade bl.a. i Sikeå, där han blev liggande sjuk och hämtades hem till torpet i Vallen, med "färdskrinda". Han dog några dagar senare, som "Fattighjon", ännu inte fyllda 18 år. (Vallenboken sid. 274-276).

Abraham Wallgren "Pott Abraham" 1832-1903 ("bondson" från Vallen 3) och h.h. **Christina Löfberg** 1834-88 var torpare, bosatta på "Potten". Före äktenskapet hade Christina dottern Agnes Carolina f. 1853.

Tillsammans fick de Johannes "Johan" f. 1860, Adolph 1863-78 och Anders Robert 1866-87.

Marken de brukade, tillhörde Vallen 3 fram till Laga skiftet 1884, då den tilldelades Vallen 4. De måste därmed flytta sina hus till annan mark på Vallen 3 och det blev till en plats mitt emot det som varit V. Vallens bönhus.

Torparänkan **Maria R. Andersson** f. 1864 i Stavvattstjälen, flyttade in på torpet med sina barn i början av 1900-talet.

När hennes make hade avlidit hösten 1903 av TBC, på sjukstugan i Nysätra, hade hon bett Kommunalnämnden i Löfvånger om hjälp att behålla stugan. De beslöt: "att detta var mindre fördelaktigt; antagligen komma väl hennes barn till hösten att utackorderas. Därefter bör det ej bliva svårt för modern, som är fullt arbetsföra att reda sig och skaffa det husrum hon behöver".

Hon fick inte deras hjälp, men lyckades på något sätt hålla familjen samlad på torpet i Vallen.

Barn: Ester f. 1892, Algot f. 1893, Arvid f. 1895, Hjalmar 1897-1908, Syster f. 1899 och Nanny f. 1901.

Dottern Nanny och h.m. Knut Printz bodde norr om "Trehörningsnäset" i V. Vallen, där de var bönder under mitten av 1900-talet. 1947 köpte Johan Hägglund torpet, som har tillhört familjen Hägglund sedan dess.

Emot erhållna etthundra /100/ rd:r banco upplåta och bortarrendera vi undertecknade till gifte Drängen Gabriel Andersson och dess hustru vårt nyverke Vallbåtlaningen kallad att nyttja och begagna i sin och hustruns lifstid eller som lag förmår, emot årliga arrendet som beräknas efter räntan för sagde summa, men i den händelse att han förr eller sednare från lägenheten skiljes, må han återfå fulla erlagde summan samt ersättning för all derå

gjord nödig och nyttig förbättring försäkras

Löfvinger den 28 April 1845

Johan Petter Abrahamsson

Abraham Vallgren afträdare bomärke

Gabriel Andersson och

hustru Stina Cajsa Jons Dotter

Vittna A.G. Vall

Lars Ericsson i Vallen.

Gabriel Wallgrens pappas kusiner, systrarna:

Sara "Greta" Olofsdotter Wind 1776-1856 och **Catharina Olofsdotter** 1777-1861 ("bonddöttrar" från Vallen 3) bodde inhyses här någonstans "Väst om träske".

Sara Greta var soldatänka och hade barnen:

Catharina Charlotta f. 1799, Nils f. 1803 och Olof f. 1806, som dog fem dygn gammal.

I Tingsprotokollen kan man läsa att systrarna hade mark på "Vallnäset" och att Sara Greta hade en get, som brukade ta sig in på andras brukade marker. Till slut tog Pehr Brunströms dotterson Pehr geväret, gick ut och sköt "den högst okynniga geten".

Ägarinnan anmälde saken till Tinget, men domslutet är ännu okänt.

Systrarnas bror:

Anders Christian Olofsson 1779-1856 och h.h. **Maria Christina Larsdotter** 1779-1851, bodde inhyses i Vallen efter att ha varit bönder på Vallen 3 och i Vebomark.

Hustrun var änka när de gifte sig och hade barnen: "Stina" "Greta" f. 1810, Lars Gustaf f. 1811,

Barbro Charlotta f. 1813 och Gabriel f. 1814.

De fick inga gemensamma barn.

Deras syster:

Anna Elisabeth Olofsdotter 1796-1871 och h.m. **Abraham Abrahamsson** 1791-1872, bodde också inhyses här i trakterna.

De hade varit bönder i Lillvattnet och Vebomark och hade bott inhyses i Grimsmark, Nysätra, innan de återvände till Vallen.

Abraham var änklings när de gifte sig och hade med sig dottern "Stina" Magdalena f. 1820.

Tillsammans fick de Olof Wilhelm f. 1826 och Anders Gustaf f. 1831.

Sonen

Anders Gustaf Abrahamsson Vallgren 1831-1922 och h.h. Catharina Erika Lundberg 1846-1914 bodde, i början av 1900-talet, på ett torp som stod där V. Vallens folkskola byggdes.

Barn: Anna Eugenia f. 1872, Catharina Augusta f. 1874, Anders Albert 1878-82, Hilma Augusta f. 1881,

Carl Olof 1883-95, Tekla Christina f. 1886.

Det sägs att Catharina Erika var duktig på att knyta fisknät, som hon sålde.

På "Sundkvistsbacken" 250 m bakom fotografen, vid landsvägen,

stod soldat nr. 43 Lustigs, Lettvists, slutligen Ceders, torp i åtminstone ett par hundra år. Där står i dag en loge.

Ansvariga för soldatrotet var bönderna på Vallen 3, 4 och 7.

1901 infördes allmän värnplikt i Sverige och många soldattorp blev till salu.

Soldat Jonas Ceders son köpte både soldattorpets mark och nybruket på andra sidan vägen. Avstyckningen fick namnet "Cederslund" och på nybruket byggde han upp nya hus, vilka fortfarande används.

Severin Ceder f. 1888 och h.h. **Lova** (Karlsson) f. 1897.

Barn: Sivert och Stig.

På Vallen 4, ovanför Severins och Lova Ceders gård, bodde

Gustaf Sundkvist 1847-1916 och h.h. **Anna Eva Olofsdotter** 1849-1915 inhyses,

efter att ha sålt sin del av Vallen 4. Där finns inga hus längre.

Köpekontrakt

Härmed upplåta och försälja vi undertecknade Soldats rotan vid Löfångers Kompani N:o 43 Ceder jämte dertil hörande Nybruk för evardelig tid, belägen inom Löfångers socken Vallens by, den å skifteskartan för ofvannämnde Soldats rote och Nybruk afsatt torpjord, nämligen jag Erik Daniel Johansson ägare uti berörde rotejord och Nybruk af 3/32 dels Mantal N:o 3 och jag Oskar Olofsson ägare af 3/32 dels N:o 3 och jag Johan Anton Nilsson ägare af 3/32: dels mantal N:o 3 och vi Albin och Robert Larsson ägare tillsammans af 3/32: dels mantal N:o 3 och jag Per Anton Andersson ägare af 39/512: dels mantal N:o 4 och jag Johan August Johansson ägare af 39/512: dels mantal N:o 4 och jag Johan Teodor Vallmark ägare af 1/16: dels mantal N:o 4 och jag Johan Olof Frimodig ägare af 5/64: dels mantal N:o 4 och jag Carl Ludvig Gren ägare af 5/512: dels mantal N:o 4 och jag Olof Adolf Olofsson ägare af 55/768: dels mantal N:o 4 och jag Carl Fredrik Vahlberg ägare af 55/1536 mantal N:o 4 och jag Lars Anton Löfgren ägare af 11/64: dels mantal N:o 7 och jag Johan Olof Stenvall ägare af 1/8: dels mantal N:o 7 och jag Oskar Alfrid Stenvall ägare af 3/128: dels mantal N:o 7 och jag Anders Ulrik Stenvall ägare af 3/128: dels mantal N:o 7 alla i Vallen.

Till arbetaren Anders Severin Ceder i Vallen emot en öfverenskommen köpesumma stor Ett Tusen /1000/ Kronor vilken köpesumma är denna dag genom en utgifven skuldförbindelse betalt och kvitteras. Lägenheten wad som rör rotan får genast tillträdas, men Nybruket först efter nuvarande innehafvare Jonas Ceder och hans hustrus död, att för evardelig tid okvald äga och områda, samt slutligen all med lagfart å detta köp förenade kostnader, skall köparen ensam ansvara som skedde Löfångers Vallen den 28 September 1908.

O.A. Olofsson. C.F. Vahlberg. L.A. Löfgren. A.U. Stenvall. O.A. Stenvall. J.O. Stenvall. C.L. Gren. J.O. Frimodig. J.T. Vallmark. Oskar Olofsson. E.D. Johansson. Robert Larsson. J.Albin Larsson. J.A. Nilsson. J.Aug. Johansson. P.A. Andersson. Säljarne.

Anders Severin Ceder Köpare

Ofvanstående namnteckningar bevitnas af oss på en gång närvarande undertecknade A.K. Tjernström Maria Tjernström

Vidimeras

Joh Em Åström Joh Erss Östman

120 m bortanför soldat Ceders torp, där vägen till Mårtensboda börjar, ligger gården kallad "Rotet" på Vallen 4. Den förste bonden som bodde där, var f.d. soldat Pehr Brunström. Han hade dessförinnan varit torpare, bosatt på "Wallnäset".

1849 köpte Gabriel Wallgrens syster och svåger hemmanet:

Eva Margreta 1826-1901 och h.m. **Olof Anders "Anton" Wallström** 1828-1901.

Makarna fick det besvärligt ekonomiskt och tvingades sälja hemmanet, för att sen bo "inhyses" i Vallen.

De sålde till Eva Margretas bror:

Anders Wallgren och h.h. **Anna Christina Ersdotter**, vilka var torpare på "Swia".

1895 sålde de nya ägarna hemmanet till

"Janne" Wallmark från Vallen 3 och hans första hustru **Emma Karolina Olofsdotter** från Vallen 9, Trehörningen.

Vid "Mårtensbodavägen" 70 m. bakom Wallmarks ladugård

hade soldat **Adam Gustaf Ceder** 1825-1884 och h.h. **Anna Margreta Löfbom** 1821-1897 sitt nybruks gårdsplats.

Lite längre bort låg deras nybruk på samfälld mark, som tillföll Vallen 4 vid Laga skiftet. Inget av husen finns kvar i dag.

Vid "Mårtensbodavägen" c:a 600 m. bortanför Wallmarks gård ligger "Swia", där Gabriel Wallgrens syster och svåger:

Brita "Lisa" Wallgren 1816-52 och **Olof Wallström** 1805-49 (Per Brunströms son) var torpare i mitten på 1800-talet.

De fick barnen:

Eva Maria 1842-43, Elisabeth Catharina 1843-55, Simon Petrus f. 1845, Carl 1847-47 och Walfrid 1848-49.

1855 hade alla i familjen utom sonen Simon Petrus avlidit. Sonen placerades hos en familj i Önnesmark, där han växte upp. Han gifte sig och blev bonde i Hökmark. En dotter gifte sig med Gustaf Sundqvists son Carl. De blev också bönder i Hökmark, men båda dog unga.

Deras lilla dotter Elida växte upp hos sin pappas syskon, Robert Löfroth och Christina Sundqvist, på Nyänget i Ö. Vallen.

Hon och h.m. Anders Arvidsson var bönder i V. Vallen under 1900-talets mitt.

Torpet på "Swia" övertogs av Brita Lisas bror:

Anders Wallgren 1821-1902 och h.h. **Anna Christina Ersdotter** 1824-1911.

Barn: Anna Lovisa f. 1853 dog samma dag som hon föddes, "Ett dödfödt barn" f. 1855,

"Ett dödfödt barn" f. 1856 och "Ett dödfödt gossebarn" f. 1859.

Enl. husförhörslängden bodde Anders "brorsson", Abraham Anton f. 1855, hos makarna en tid.

Anders hade köpt brodern "Johans" ärvda del av Vallen 5, men sålde snart hemmanet till sin moster Ulrika Andersdotter och h.m. Lars Fäldt, vilka bosatte sig på den påbörjade gården närmast "Klippen" i Fäboda. (Emil och Ester Morén bodde där under 1900-talets mitt).

Makarna Wallgren var torpare, tills de köpt Anders syster Eva Margretas och h.m. Olof Anders Wallströms del av Vallen 4. Vid Laga skiftet ägde de både hemmanet och torpet, men torpmarken tillföll Vallen 2 och de måste lämna den.

Den nye ägaren av torpmarken (bonden Olof Johansson) utarrenderade den till Anders bror:

"Johan" Wallgren 1824-93 och h.h. **Anna Fredrika Jonsdotter** 1839-1926 (uppvuxen på Trehörningsnäset).

Barn: Hulda Maria 1864-66, Jonas Anton f. 1865, Johan Ulrik f. 1867,

Carl Oscar 1870-74, Nils Petter 1872-74, Pehr August 1874-89,

Eva Maria f. 1876 och Anna Victoria f. 1879.

Johan hade ärvt sina föräldrars del av Vallen 5, men sålde den snart till sin bror Anders.

Han och h.h. var torpare i "Fäboda", på "Johan Wallgrens gårdan" f.d. "Linbandnybruket", som då tillhörde Vallen 2.

Vid Laga skiftet 1884 tillföll torpmarken Vallen 5 och de måste flytta därifrån.

(Torpet har tillhört familjen Markström i många år under 1900-talet.)

1901 köptes torpet på "Swia", nu med namnet "Nästorpet" och en del mark av sonen och sonhustrun

Jonas Anton "Joónk" Vallgren f. 1865 och h.h. **Maria K. Löfberg** f. 1876.

Barn: Johan f. 1900, Algot f. 1901, Oscar f. 1903, Sigfrid f. 1905, Signe f. 1906,

Ruth f. 1908, Serena f. 1909, Linnea f. 1911, Henny f. 1912, Ester f. 1913,

Gotthard f. 1916, Bror f. 1917, Sverker f. 1919 och Enock f. 1920.

Sonen Algot och h.h. Sanny Byström var bönder i Finn Moran, innan de flyttade till Umeå.

Dottern Ester och h.m. Emil Morén blev bönder i Fäboda, Vallen.

Jonas Antons systrar:

Maria f. 1876 och **Viktoria** f. 1879 **Vallgren** bodde inhyses på sin gård vid "Mårtensbodavägen", en liten bit bakom broderns bostadsbyggnad. De hade övertagit målaren Johan Peter Henrik Åkerbloms stuga i Ö. Vallen.

Maria var sömmerska och hade sonen "John" f. 1905, som blev skraddare i Lövånger, sen Umeå.

Skraddaren Johansson flyttade slutligen också in på torpet, som revs efter hans död.

Till Arbetaren Jonas Anton Wallgren och hans hustru Maria Wallgren född Löfberg, upplåta och försälja undertecknade med full eganderätt från vårt hemman 43/512 mantal N:o 2 Wallen i Löfångers socken för Åttahundra sextio /860/ Kronor en för alltid afsöndrad jordlägenhet, benämnd Nästorpet och gränsande i vester till Trehörningsbäcken, i norr mot vägen till Mårtensboda by, i öster mot Wallens bys samfälda myrtag, benämnd Hampsänkmyren, i söder mot en å hemmanets klyfningskarta med röd färg uppdragen rågång, som börjar vid Trehörningssjön 4 meter från rådet mot Hampsänkmyren, går derifrån i nordvest i rät linie med en längd af 80 meter till en punkt 56 meter söder om Hamptjernmyr-råets andra ändpunkt vid vägen, går derifrån i rät linie åt söder med en längd af 170 meter till en punkt, belägen 140 meter sydost om södra gafveln på förenämnda Wallgrens boningshus samt derifrån i sydvest med en rät linie, 3 meter norr om norra gafveln på Albert

Moréns boningshus ner i Trehörningsbäcken.
Lägenheten får tillträdas den 14 Mars 1916.

Wallens by af Löfångers socken den 14 November 1901.
Anna Elisabet Olofsson född Andersson
Per Robert Olofsson

Med förestående köpeaftal förklara vi oss härmed till alla delar nöjda:
Jonas Anton Vallgren Maria Vallgren

Egenhändigarna namnteckningarna intyga:
And. Nygren Lydia Lindmark

Omstående 860 Kronor är denne dag dels kontant och dels genom särskild förbindelse betald som qvitteras.
Wallen den 9 December 1901.

1956-57 byggdes nuv. väg till Mårtensboda och drogs då på andra sidan av de båda torpen.

"Söder" om torpen ligger sjön Trehörningen med Trehörningsnäset och på andra sidan ligger Flaxenviken.

400 m. ovanför Trehörningsnäset,
bodde f.d. soldat **Per Persson Ceder** 1792-1870 och h.h. **Anna Margareta Andersdotter Bränfeldt** 1800-1852
på sitt soldatnybruk.

Torpet och marken övertogs sen av sonen **Pehr Anton Åhdén** 1821-1899, som bodde där med sin hustru
änkan **Anna Fredrika Stephansdotter** 1825-1891 och hennes dotterson **Anders Ådén** f. 1873.

Nybruket låg på Vallens samfällighet, men tillföll Vallen 2 vid Laga skiftet 1884.

1903 köpte **Karl Oscar Printz** och h.h. "**Karin**" (Nygren) en del av Vallen 2 och bosatte sig på f.d. Ceders och Åhdéns gårdsplats.

Sonen **Knut Printz** och h.h. **Nanny** (Andersson) bodde där under 1900-talets mitt.

Gården har nu länge varit obebyggd.

En liten bit ut på Trehörningsnäset bodde soldat **Jonas Smeds** änka **Anna Brita Andersdotter Flink** 1802-75 med deras barn.

Senvintern 1839 hade Jonas drunknat nedanför "Nölåkersberget"

och lämnat hustrun med fem barn, 4 månader till 6 år gamla. (Vallenboken sid. 201).

Änkan bodde på dåvarande Vallen 6 och ägde marken hon brukade. Barnen ärvde marken och valde att sälja den,

"gärdesgårdarne och ladan i Mossaviken" innan Laga skiftet fastställdes.

Sonen **Anders Jonsson** f. 1836 och h.h. **Kristina E. Wallström** f. 1850 köpte i stället en del av Vallen 5

och bosatte sig i V. Vallen, mellan sjöarna Trehörningen och Vallsträsket.

Deras son och sonson, **Edvard** och **Bernt Jonsson**, bodde där under 1900-talet med sina familjer.

Längre ut på näset, på dåvarande Vallen 7,
bodde torparen **Anders Johansson Sten** 1792-1865 och h.h. **Ulrica Mattsdotter** 1786-1861 under 1800-talets mitt.

Ingen har bott på Trehörningsnäset sedan barnen Smed flyttat därifrån.

500 m. "väster" om Per Ceders nybruk, rinner en bäck mellan sjöarna Trehörningen och Flaxenviken.

På "östra" sidan om bäcken

sågs torparen **Henric Morén** 1813-87 och h.h. **Fredrika Jonsdotter Wallberg** 1816-62 ha bott, under 1800-talets mitt.

Marken var byns samfälda, innan den tillföll Vallen 2 vid Laga skiftet.

Henrics andra hustrus, **Anna Catharina Boströms** 1819-84, son

J. Albert Morén 1860-1936 och h.h. **Maria L. Jonsdotter** 1865-1937 var de sista som bodde där

och bäcken har fått namnet "Moréns-bäcken".

På andra sidan bäcken, närmare vägen till Mårtensboda, låg en äng kallad "Kvarnäenge".

Där har antagligen legat en skvaltkvarn.

En väg gick från "Mårtensbodavägen", förbi Moréns torp. Den böjde sen av mot och över bäcken. Där anslöt den till

"Fläskvägen", som kom från Trehörningen och anslöt till "Mårtensbodavägen".

Var låg torpet ?

1853 skrev **Johan Johansson Burman** f. 1821 kontrakt med Vallens bönder om köp av Jonas Wallbergs nybruk på femtio års tid från änkans död (Vallenboken sid. 264-265). Änkan Wallberg dog våren 1855 och Johan dog ett år senare, 34 år gammal.

Han lämnade då hustrun **Christina Agatha Berglund** f. 1826 och dottern **Maria Eufrosyna Burman** f. 1855.

Änkan kom att gifta om sig med snickaren **Johan Persson** från Hökmark, som flyttade in på torpet. Men de köpte sen en del av Vallen 3, dit de flyttade, medan säljarna övertog torpet. Var låg det ?

Laga skiftet i Vallen pågick åren 1881-1884.

Böndernas marker, som var utspridda, skulle nu samlas i ett fåtal skiften.
Den valde lantmätaren Bror Ekenstedt och alla Vallens hemmansägare möttes under åren,
för att bestämma hur skiftet skulle utföras och "rörlägga" de nya rågångarna.

Protokollet visar bl.a. följande ang. torparnas marker och hus.

Den 5 Oktober 1883.

§57

Sedan skiftesmannen uppmanat de skiftesdelegare som hade torpare under sina förut egande hemman att å de nya hemmanen upplåta jord motsvarande torparnas verkliga innehaf, anhöllo jordegarena om betänketid härutinnan och bewiljades dem densamma till förstkommande sammanträde, som utsättes till den 11 dennes kl. 5 eft.m.

§58

Skiftesdelegarena A. Spets, G. Eriksson, E.J. Vallmark och P. Larsson utsågos att justera protokollet.

Vallen den 5 Oktober 1883.

På embetets wegnar

B. Ekenstedt

Kommissionslandtmätare

Uppläst och justerad:

A. Spets, E.J. Vallmark, P.A. Larsson, G. Eriksson.

Egenhändiga underskrifter besanna godemännen

Gustaf Olofsson G. Gabrielsson

Den 11 Oktober 1883

§60

På sätt 57§ angifwer skulle denna dag dels torpare under byn dels ock torpare under wissa hemman tilldelas wederlag för jord som blifwit dem frånskiftad.

Olof Johansson fann sig genast hugad att till Johan Vallgren, som innehar Linbandnybruket lydande under nämnde Olof Johanssons hemman, lemna fullt wederlag i Nyswedjan eller Anders Vallgrens nybruk.

Johan Persson åtog sig att till sin torpare Abram Vallgren sjelf lämna den jord som Vallgren skulle af honom bekomma.

Till f. Fältjägaren Adam Gustaf Ceder bestredo Ceders rotehållare att tillsätta jord för det soldatnybruk han nu innehar.

Till Per Anton Ådén, som af de fleste Vallens byamän köpt gamla Ceders nybruk att under sin listid nyttja wille byamännen icke lemna wederlag, utan gifwa skälig lösen.

Nämnde Johan Persson, som har jord att lemna i vederlag åt Gabriel Vallgren, sade sig med Olof Olofsson, som bekommit Vallgrens torplägenhet, skola öfwerenskomma om wederlaget.

Närwarande C.J. Johansson och Albert Andersson medgåfwo att Enkan Kajsa Lisa Åman får njuta odlingsersättning för den jord som hon fått sig upplåten af egarena till N:o 9 Vallen, men wille ej lemna jord i vederlag åt nämnde Åman. (Kesa Lisa backen i Trehörningen)

Andra skiftesdelegare åtogo sig att med torpinnehafwarena öfwerenskomma såsom dem bäst syntes och till torparenas bästa.

Den 18 Oktober 1883

§64

Fråga framställdes hvilka torpares hus, som egentligen af byamännen borde flyttas och tillkännagaf skiftesdelegaren Anders Vallgren, att han ej wille hafwa någon hjelp wid flyttning af de hus han har å sin torplägenhet Nyswedjan eller så kallade Anders Vallgrens nybruk.

Skiftesdelegarena ansågo nödigt att följande torpares hus böra flyttas nemligen:

Abram Vallgrens, Johan Vallgrens, så ock den byggnad, hvilken finns qwar å Hurtigs rota, som under skiftet blifwit flyttad.

Anders Nygren, som bekommit J.G. Vahlbergs torp medgaf att Vahlbergs hus få qwarstå, så länge hans torparearende gäller.

Vallen den 18 Oktober 1883

Johan Vestergren, G. Eriksson, O.A. Nygren (bom), O.F. Mattsson (bom), O. Johansson, Lars Stenlund, And. Nygren, P. Johansson (bom), J.G. Södermark, Olof Olofsson, E.J. Vallmark, Johan Persson (bom), P.A. Larsson, Nils Andersson, C.J. Johansson (bom) såsom förmyndare för Johan August Johansson, Anders Vallgren (bom), J.O. Frimodig, A. Häggglund, A. Häggström (bom), Lars Persson (bom), Nils Johansson, F. Bergmark (bom), A. Lindmark, G. Andersson, J. Lundberg, A. Spets, L.A. Larsson, C.J. Gren, N.P. Johansson, J.O. Stenvall, Albert Andersson, O.A. Stenvall, A. Hurtig, A.U. Stenvall, C.J. Johansson, Albert Andersson förmyndare för Johan Leonard Eriksson.

Godkännandet och egenhändiga namnteckningar intyga godemännen:

Gustaf Olofsson G. Gabrielsson"

Den 19 Oktober 1883

§66

Anders Persson medgaf att Skomakaren J.O. Olofsson och hans hustru få behålla den jord, som enligt afhandling af den 15 Nov. 1877 de förwärfwat samt tomt och wäg dertill för deras fåhusbyggnad intilldess densamma nedruttnar, allt så länge platsen bebos af nämnde Olofsson och hustru. (På Emil och Ester Grens gård)

**Tack för hjälpen,
alla som samlat in och bidragit med uppgifter.**

**Tack Egon, Thea, Göran, Nancy, Eskil,
Bror, Aili, Rut, Ove, Sem
och
alla andra.**

Vallen 3, "Väst om träske"

Anders Vallgren f. 1787 och h.h. Eva Maria Andersdotter f. 1792 ägde en del av Vallen 3 under 1800-talets början.

Anders benämndes Hemmansägare och Handelskommissionär i födelseboken,
när sonen Gabriel föddes i juni 1820.

Han köpte också en obebyggd del av Vallen 5 i Fäboda och en del av "Bissjö enarmiga sågverk".

Men han dog sommaren 1837, 50 år gammal,

när han enligt död- och begravningsboken "dränkt sig i sinnesförvirring".

Eva Maria dog i februari 1840, 48 år gammal.

Hon lämnade då elva barn, 5-24 år gamla, vilka sen bodde kvar på gården och hemmanet.

De äldsta barnen skötte jordbruket, småsyskonen och hushållet, vilket var känt och beundrat i bygden.

Tinget valde grannen, Lars Ericsson till barnens förmyndare och han valde att sälja dödsboets del av "Bissjö sågverk":

Utdrag af Auctionsprotocollet hållet i Löfångers socknestuga
den 14 November 1843.

S.D. Efter föregången kungörelse samt uppå anmodan af Saltpetersjuderi verkmästaren Lars Ericsson i Vallen, såsom förmyndare för aflidne B:den Anders Vallgrens i Vallen omyndiga barn och myndige sonen Abraham Vallgren, utbjöd underteknad, sedan en mängd Speculanter kommit tillstådes, genom offentlig utrop till försäljning Sterbhus delägarnes 1/8 i Bissjö sågverk med tillhörande inventarier och förlager att genast utan gravation tillträdas, uppkom en täflan emellan Speculanterna,

Herr Löjtnanten A.G. Gyllengahm stannade för högsta anbudet femtio Riksdaler banco, hvilket med klubbslag befastades,

Så förklarades bemälda Herr Löjtnant för rätte egare till berörde 1/8 i Bissjö Sågverk med hvad dertil nu hörer, hvarefter köpeskillingen 50 riksdaler banco af köparen till Förmyndaren Contant erlades

År och dag som ofvan C.E. Noring

Att vid auctionen rätteligen tillgått betyga

C.F.V. Hofverberg J. Lindahl

1844 bestämdes vilka av barnen som skulle överta dödsboets hemman:

S.D. På sätt Domboken för den 2:dra i denne månad under N:o 14 utvisar, hade, Bonden Lars Ericsson i Vallen såsom lagligen tillsatt förmyndare för aflidne Bonden Anders Vallgrens derstädes och hans jemväl afl hustrus efterlemnade omyndiga barn, i samråd med så väl dessas närmaste skyldeman, faderbrodern Bonden Johan Petter Abrahamsson, den sistnämnde äfven såsom ombud för Lars Ericssons medförmyndare B:den Anders Andersson och Vallgrens myndige son Johan, som ock med vid Rätten närvarande öfrige myndige sönerne Abraham, Gabriel och Anders, samt fältjägaren Pehr Johan Löf, som är gift med deras syster Anna Catharina, och Inhysesmannen Olof Vallström likaledes gift med Brita Lisa Vallgren, hos Härads Rätten anhållit, att,

enär förbemälda 4 söner nu uppnått myndige år och de gifta döttrarne flyttat från huset,

hvars inre bestyr skötes af 17 åriga flickan Eva Greta,

medelst lottning emellan bröderna få skilja om besittningsrätten till hemmanen 3/32 mantal N:o 3 och obebyggde 55/256 mantal under N:o 5 Vallen, hvilka hemmansdelar föräldrarne i lifstiden ägt och skuldbelastade efterlemnade

samt af de tvenne äldsta barnen sonen Abraham och dottren Brita Lisa efter föräldrarnes död uppehållit, och sedan, vid upplysning derom, att af de omyndige sönerne Nils Petter, Hans, Christian och Magnus, den sistnämnde såsom saknande talförmåga följakteligen vore föga tjenlig att framdeles på egen hand sköta jordbruk,

af förmyndare och skyldeman sålunda belevvats:

att de som vinna besittning skola gemensamt kläda, föda och uppfostra denne son jemte öfrige minderåriga barnen, tilldess de sjelfva kunna sig nära, och att

deras lotter i löseskilling, som för hemmanet N:o 3 3/32 mantal antags till 900 riksdaler och för N:o 5 55/256 mantal till 600 riksdaler alt banco, skulle oförräntade men emot behörig säkerhet emellertid i fastigheterna innestå.

Så och efter det vid häruppå anställd lottkastning med slutne sedlar mellan samtelige bröderna,

ungste sonen Magnus vunnit hemmanet N:o 3 3/32 mt och Johan hemmanet N:o 5 55/256 mt,

att emot ofvannämnde summor och vilkor tillträdas nästa fardag,

men Förmyndaren med Skyldemans och Domstolens bifall af förut uppgifne skäl genast afträdde besittningsrätten till hemmanet N:o 3 åt äldste sonen Abraham med förbehåll:

att denna inträder i bestämde betalnings och uppfostringsskyldigheter gemensamt med andra hemmanstillträdaren, serdeles för vanlottade brodern Magnus så länge han af vård och underhåll är i behof.

att från hemmanet N:o 3 vid tillträdet lemnas till hemmanet N:o 5 hälften af den för begge hemmanen fallna spillning under året, och spannemål till utsäde tillika med den andel i grödan, hvarom bröderna kunda åsamjas eller låta godemän sig emellan skilja.

att gossen Magnus vid uppnådde 15 år skall af hemmanet N:o 3 ensamt underhållas och med nödige behof förses, emot det hans arfsandel i hemmanet oförräntad innestår, till dess han vid förändrade omständigheter deraf kan komma i behof.

samt att öfriga bestämda lösen för dem som mognare ålder uppnått, så att de ej behöfva bidrag till underhåll, skulle antingen vid tillträdet utgifvas eller emot serskild öfverenskommelse hos besittarne innestå,

meddelade H:s R:n, då alla vederbörande voro med dessa till de omyndigas förmån bindande aftal nögd,

uppbud första gången åt Johan Andersson å skattehemmanet N:o 5 55/256 mt och åt Abraham Andersson å N:o 3 3/32 mt Vallen, hvartill de under lagfartens fortgång böra utreda föräldrarnas laga åtkomst.

Abraham hade erhållit föräldrarnas del av Wallen 3.

1846 gifte han sig med Christina Catharina Carlsdotter från Ragvaldsträsk och de fick två söner åren 1847 och 1851.

1848 lät han utsyna en ny gårdstomt.

I oktober 1852 sålde han sitt hemman till brodern Nils Petter.

”Häri genom gör jag Abraham Wallgren i Wallen veterligt, att jag i kraft af detta mitt öppna Salubref, upplåter och försäljer mitt egande ärfda och bördköpta skattehemman 3/32 dels Mantal under n:o 3 derstädes, såsom detsamma nu befinnes och hvad årsgrödan angår, efter derom slutet särskildt aftal, till min broder Nils Petter Wallgren, att nästa års Midfasta tillträda emot en betingad och genom förbindelser nu erlagd köpeskillning stor Ettusende /1,000/ Riksdaler Banco samt följande vilkor och förbehåll:

1:o Skall köparen fullgöra den omsörjning vid hemmanet, som tillkommer min broder Johan Magnus, hvaremot köparen berättigas, att njuta till godo de af Härads Rätten, rörande hans arfslätt faststälde aftal; men om köparen försummar att försvarligen föda och kläda Johan Magnus samt att, så vidt möjligt är bibringa honom christendoms kuskap och i annat christligen och väl bemöta, äger hans Förmyndare, att begära och erhålla vissa födoråds- och klädespersedlar, af hemmans innehafvaren, så att Johan Magnus utan fattigvårdens åliggande kan af annan försörjas.

2:o Skall köparen bistå min hustru Stina Cajsa Carlsdotter och mina oförsörjda barn följande förmoner

Husrum i Förstugukammaren, som af köparen repareras och ett af honom inredt visthus, nödig upphuggen torr ved till Boningshuset

och till föda 4½ tunna Korn, ½ tunna råg, försvarligen god och välrensad spannemål efter årgången, 3 tunnor potatis,

2:ne försvarliga slagtfår, 3 Lispund salt strömming, 4 kpr koksalt, ett lispund salt och torrt fårkött årligen

samt en kanna oskummad mjölk dagligen:

Äfven som till kläder, ull och väft af berörde slagtfår, ett par skor för hvar af hustrun och barnen,

försvarlig jord till utsäde af en kanna Linfrö och 4 kappar Hampfrö eller om hon hellre vill,

10 alnar hälften finare och gröfre lärft,

samt contant 4 Riksdaler Riksgäld allt detta årligen

skjuts till och ifrån kyrkan 4 gånger om året, nödig qvarnhjelp och rätt att baka i Brygg stugan samt ändtligen

öm skötsel för hustrun på hennes ålder och efter hennes död, anständig befordran till grafven

3:o Så snart mine söner Carl Anton och Nils Petter uppnått 17 års ålder, upphör hemmans innehafvarens förbindelser att dem underhålla, hvadan betingen i föregående punkt minskas med 1½ tunna korn, 2 skel råg, 2 tunnor potatis, all strömmingen och skor för sönerna.

Det återstående utgör min hustrus lifstids omsörjning.

Emot dessa vilkor afhänder jag mig besagde 3/32 Mantal N:o 3 Wallen med allt hvad thy tillyder, äfvensom Kyrkobyhus och tillegnar detsamma köparen, att såsom välfängen egendom område: försäkras

Löfänger och Wallen den 11 Oct. 1852

Abraham Wallgren /bom/

Hu. Christina Catharina Carlsdotter /bom/

Säljare

Med förestående Salu och köpebref förklarar jag mig till alla delar nöjd, och förbinder mig till detsammas uppfyllande; som ofvan

Nils Petter Wallgren Köpare

/bom/

Wittna

Nils Petter Pehrsson /bom/

M.C. Wallander

Båda i Wallen ”

Abraham dog den 19 oktober 1852 av ”lungrot”.

I december 1855 fick änkan, Christina Catharina Carlsdotter f. 1821, sonen Abraham Anton.

Vårvintern 1861 gifte hon sig med köparen av hemmanet, Nils Petter Wallgren och i juni fick de sonen Johan Ulrik.

I juli samma år gick Nils Petter på gravöl, först hos grannen Lars Eriksson och sen till morbrodern Anders Anderssons gravöl i Ö. Vallen.

På hemvägen vadade han mellan Sjömansnäset och Brandbärnäset, gick fel och drunknade.

ur Vallenboken sid. 206.

Sammanträde kallat i Löfånger, den 9 juli 1861

S.D. Sedan anmänt blifvit att bonden Nils Peter Wallgren i Wallen den 6 dennes, på qvällen, wådeligen omkommit i Wallstrasket, så företogs yttre besiktning af Wallgrens döda kropp och undersökning angående dödsolyckan.

Härmed upplyses att hitkalla berörda dag till graföl i byn, och att Wallgren som varit gäst hos Saltpetersjuderiverkmästaren Lars Eriksson, på västra sidan af träsket, på aftonen begifvit sig även till andra grafölgården på östra sidan af träsket viduppehållet sig där en stund, hvarefter Wallgren gått tillbaka åt träsket vid ett wadställe och hojtat efter en båt, men då denna uteblifvit hade Wallgren börjat gå öfver sjön, men för mycket åt norra sidan där vattnet är djupare och börjat nå honom till halsen, varvid han syntes göra försök att wända mot land, men försvann och sjönk under vattnet.

Pigorna Kajsa Erika Nilsson och Maria Sofia Mattsdotter, som åsett händelsen, hade nu ropat på hjälp och flera personer hade tillkommit samt begifvit sig ut med båt för att rädda den drunknande, men då de fått reda på att de upptagit honom, hade man också syntes göra försök vilka kunnat till lifvet återbringa honom.

Bemälda åsyna vittnen och hustru Brita Lisa Svan i Svartjärn, som äfven såg Wallgren och samtalade med honom nästförut, intyga att han inte var ängslig utan fullkomligt redig, om än något lifvad eller munter.

Den döde, 33 år gammal, smärt och smidig kroppsbyggnad betygades häruppå, samt fanns någon blod utgjuten genom öronen och blodfradga utflytande genom näsa och mun, jämte någon del av förtärd föda. Extremiteterna mjuka och utan att bekräfta att yttre skada å kroppen kunde upptäckas, så att det syntes blod så är det tämligen uppenbart, att Wallgren dött genom qvävning till följd af grof oförsigtighet.

Ort och dag som ofvan

Hösten 1864 gifte sig änkan Christina Catharina med grannen och änklingen Lars Tjärnström och de bosatte sig inhyses i egna hus på en plats som fått namnet "Tjärnströmsbacken".

1865 såldes dödsboets hemman på auktion:

Köpebref

Sedan vid offentlig och lagligen kungjord Auction den 22:a denna april å aflidne Bonden Nils Petter Wallgrens Sterbhusdelegares Fastighet Kronoskattehemmanet 3/32:dels mantal N:o 3 Wallen, till hvars försäljning Löfångers Härads Rätt genom beslut den 26 april 1862, uppå ansökan af Förmyndaren för den aflidnes omyndige barn, Bonden Hans Wallgren i Webomark, lemnat bifall med villkor att blifvande anbud underställdes Härads Rättens pröfning, Bondesonen Olof Olofsson från Kolaboda stannat för högsta anbudet Twåusen femhundrasextio /2560/ Riksdaler Riksmynt, och willkor, att inom tvenne månader efter anbudets antagande inbetala 500 Rd å köpeskillingen och det återstående beloppet vid anfordran med laga ränta samt att från tillträdet fullgöra de undantags beting som tillkomma ej mindre bemälde Wallgrens änka Christina Katharina Carlsdotter, än hans broder Johan Magnus Wallgren enligt vederbörligen intecknad Kontrakt af den 11 October 1852, dock emot rättighet för köparen, att innehafva och från köpet afräkna den sednares i hemmanet innestående arfsmedel;

så och enär ej blott Förmyndaren godkänt än ock Härads Rätten genom beslut å denne dag gillat Olof Olofssons berörde anbud, uplåter och försäljer undertecknad såsom anmodad auktions förrättare enligt grunderna i Auctions Protocollen den 27 nästveke mars och förstnämnde dag, berörde 3/32 mantal N:o 3 Wallen till honom Olof Olofsson, att med åbyggnad, anpart i Kyrkobyhus och nu rätteligen tillydande förmoner, genast tillträdas, emot upbudne köpeskillingen Twåusen Femhundrasextio Riksdaler Riksmynt och öfrige willkor. Skolande Köparen enligt förbehåll sjelf bekosta Stämplat till köpebrefvet. Löfånger den 24 april 1865 C.E. Noring Säljare

Härmed förklarar jag mig till alla delar nöjd datum ut supra Olof Olofsson /bom/ i Kålaboda Köpare Wittnen Joh. Broman Anders Eriksson i Hötjern

Christina Catharinas barn var:
 Carl Anton f. 1847, emigrerade till Amerika.
 Nils Petter f. 1851, dog 1863, elva år gammal.
 Abraham Anton f. 1855, blev bonde i Vebomark.
 Johan Ulrik f. 1861, blev bonde i Broträsk.

Lars Tjärnström dog i mars 1891, 80 år gammal och Christina Catharina var återigen änka.

Hon dog tre år senare, 73 år gammal.

Hennes tredje makes son, Olof Tjärnström, köpte mark vid Sundstjärn i Fäboda dit han flyttade torphusen.

<p>År 1894 den 6 Juni förrättades uppå anmodan af bonden Abraham Anton Wallgren i Vebomark Laga bouppteckning efter Enkan <u>Kristina Kattarina Tjärnström</u> i Wallen som afled den 14 sistlidne Mars och efter sig lämnat följande bröstarfvingar Nemligen Sonen ofvannämnda Abraham Anton Wallgren Sonen Johan Ullrick Wallgren båda närvarande och myndiga Sonen Karl Anton Wallmark som vistas på obekant ort i Amerika hvilens rätt vårdades af bonden Gustaf Löfbom i Webomark som åtog sig godemans skyldigheter Abraham Anton Wallgren som var sterbhusets vårdare uppmanades om att redeligen uppgifva boet både med tillgångar och skulder att såsom det vid den aflidnes dödstimma befans då boet efter uppgift förtecknades och värderades i den ordning som följer</p>			
<u>Tillgång</u>			
1 st Guldring	3.-	1 st Undertjortle Stoppad	-75
1 st D:o D:o	3.-	1 st Wäst stoppad	-50
		1 st Lifsticke	-25
		1 st Scharl af halfylle	3.-
<u>Sängkläder</u>		1 st D:o brun	1.-
1 st Långullfäll med täcke	10.-	2 st Yllehalsdukar a 25 öre st	-50
1 st Bolster med fjäderfylning	3.-	2 st Bomulshalsdukar a 25 öre st	-50
2 st Kuddar med D:o fylning och örngot	2.-	1 st Svart förkläde	-50
1 st Stoppad täcke	-50	1 par Fingerhanskar	-50
1 st Lackan	-25	1 Dusin Linnen a 50 öre st	6.-
<u>Den aflidnes kläder</u>		3 meter Bomulslärf a 28 öre metern	-84
1 st Kofta med skinnfoder brun	3.-	3 par Strumpor a 1 kr paret	3.-
1 st Doffelkappa	5.-	1 par Räm Skor a 1 kr paret	3.-
1 st Klädeströja	1.-	1 par Kjängskor	1.-
1 st Stoppad tröja grå	-50	1 st Salm bok och sionssånger a 25	-50
2 st Tröjor en blå och 1 röd	-50	1 st Utdragssäng	1.50
1 st Svart klädning af saxsonia	1.-	1 st Spinnrock	1.-
1 st Wiktoriaklädning	3.-		
1 st Halfylletjortle brun	2.-		
1 st D:o blå	1.25		
1 st undertjortle röd	1.-		
1 st Bomulstjortle blårutig	1.25		
1 st D:o D:o	1.-		
		Summa inventarium	66.59
		<u>Skulder</u>	
		1 Borgesförbindelse för Karl Anton Wallmark i Amerika	110.-
		Balans i boet	43.41
<p>Att boet är både med tillgångar och skulder redeligen uppgifvitt alt såsom det vid den aflidnes dödstimma befans och ingenting med uppsåt undan döljt betygar under eds förpligtelse Dag som ofvan Ab. A. Wallgren J.U. Wallgren G. Löfbom</p> <p>Boupptecknings och värderings män P.A. Södermark Anders Wik</p>			